



JAARVERSLAG
WERELDHUIS

2023

HET WERELDHUIS IN 2023

Hopelijk hebben we
voor de meeste mensen
lichtpuntjes kunnen
vormen in 2023.

Hoe blik je terug op een jaar Wereldhuis? Als ik die vraag aan mijzelf stel, dan denk ik allereerst aan het ruige begin ervan met een aantal incidenten op de vloer; de verlichting in het voorjaar toen er nieuwe collega's aan boord kwamen en de uitdagende en mooie projecten en groepsbijeenkomsten die we vervolgens samen bedachten en realiseerden.

2

Vraag je naar het jaar van een bezoeker van het Wereldhuis, dan krijg je heel andere antwoorden. Voor de een was het misschien een jaar van heel veel wachten, of een jaar van steeds weer moeten verhuizen, blijven zoeken naar vaste grond onder de voeten. Voor een ander werd het jaar gekenmerkt door grote stress omdat het verblijf in de LVV¹ op zijn eind liep. En een enkeling zal het beschouwen als een jaar van vreugde, omdat hij eindelijk een verblijfsvergunning kreeg of omdat zij een gezond kindje ter wereld bracht.

¹ Landelijke Voorziening Vreemdelingen

Hopelijk hebben we als Wereldhuis voor de meesten van deze mensen hoe dan ook lichtpuntjes kunnen vormen in 2023. Bijvoorbeeld doordat zij deel werden van onze vrouwengroep, of vanwege dagbesteding in de frisse buitenlucht van onze boerderij De Meent. Doordat een van onze advocaten hun juridische situatie opnieuw tegen het licht hield, of simpelweg, omdat er eindelijk eens iemand echt naar hun verhaal luisterde.

Dat alles zullen we in 2024 ook weer met veel liefde en toewijding blijven doen!

Namens het team,
Geeske Hovingh



3





WAAR VERTELLEN WE U OVER IN DIT JAARVERSLAG?

Allereerst staan we, in **hoofdstuk 1** stil bij het Wereldhuis van dag tot dag: wat gebeurde er op de vloer en hoe reageerden we daarop? Hoeveel mensen bezochten ons in 2023? Waar kwamen ze vandaan en met welke vragen benaderden ze ons? Konden we die vragen beantwoorden? In **hoofdstuk 2** aandacht voor het team: wie zijn de nieuwe collega's die we aan ons team konden toevoegen? Welke expertise kwam erbij en wat had dat voor effect op de samenwerking en het werk? In **hoofdstuk 3** belichten we een nieuw project dat in maart geboren werd: de wekelijkse vrouwendag en in **hoofdstuk 4** komen de 'Wereldmoeders!' ter sprake, een groep die zó groeide dat we besloten een tweede locatie te betrekken. Ook de LHBTQI+-groep maakte een groei door, waarover meer te lezen valt in **hoofdstuk 5**. We blijven de blik altijd op de wereld om ons heen gericht houden, daarom in **hoofdstuk 6** aandacht voor onze Wereldhuis Ambassadeurs: mensen die het leven als ongedocumenteerde goed onder woorden kunnen brengen en daarmee naar buiten treden, bijvoorbeeld binnen een Vrouwencirkel of in een interview. In het najaar werd een nieuwe groep geboren: de Wereldhuis Seniors, ongedocumenteerde mensen boven de 55 die twee keer in de maand samenkomen. Over dit project leest u in **hoofdstuk 7**. Dat we meer werken met subgroepen, heeft natuurlijk gevolgen, de overwegingen en consequenties komen in **hoofdstuk 8** ter sprake. Dan is er in het **9e hoofdstuk** aandacht voor het grotere netwerk waar we als Wereldhuis deel van uitmaken, om dan tenslotte, in **hoofdstuk 10** kort op de toekomst te reflecteren. Het Wereldhuis bezint zich nu vast op mogelijke beleidsveranderingen maar waar het politiek-maatschappelijk ook heen gaat: we zullen blijven doen wat we doen en danken u heel hartelijk voor uw steun daarbij!



INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | HET WERELDHUIS VAN DAG TOT DAG | 12 |
| 2. | HET TEAM | 16 |
| 3. | EEN NIEUW PROJECT: VROUWENDAG! | 18 |
| 4. | 'WERELDMOEDERS!' BREIDT UIT | 20 |
| 5. | ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG: ONZE LHBTQI+GROEP | 22 |
| 6. | AMBASSADEURS DELEN HUN VERHAAL | 24 |
| 7. | NOG EEN NIEUW PROJECT: WERELDHUIS SENIORS | 26 |
| 8. | HET EFFECT VAN WERKEN MET SUBGROEPEN | 28 |
| 9. | GEDRAGEN DOOR EN BIJDRAGEND AAN EEN GROTER NETWERK | 30 |
| 10. | EEN VENSTER OP DE TOEKOMST... | 32 |



WAT STATISTIEK...

TOP 5 LANDEN VAN HERKOMST

1. Marokko
2. Algerije
3. Nigeria
4. Oeganda
5. Eritrea



CHECK-INS PER MAAND

| | |
|-----------|------|
| Januari | 1814 |
| Februari | 1817 |
| Maart | 1100 |
| April | 742* |
| Mei | 899 |
| Juni | 776 |
| Juli | 788 |
| Augustus | 817 |
| September | 850 |
| Oktober | 964 |
| November | 943 |
| December | 955 |

*In april sloot onze weekendopvang, georganiseerd door het Rode Kruis.

TOP 7 VRAGEN DIE BEZOEKERS AAN ONS STELDEN

1. WAAR KAN IK SLAPEN?

De allerlastigste vraag... vrouwen en kinderen kunnen we vaak wel aan -tijdelijke- opvang helpen, maar voor mannen is dat, zeker als ze niet aan LVV-criteria voldoen, lastiger. Soms konden we tijdelijk opvang in een hotel regelen via het Rode Kruis om zo tijd te kopen om e.e.a uit te zoeken voor een bezoeker.

2. IK BEN ZIEK, WAT MOET IK DOEN?

We verwijzen vaak door naar Kruispost of Dokter van de Wereld. Het viel op in 2023 dat veel mensen gebitsklachten hadden.

3. IK WIL EEN ADVOCaat SPREKEN

We konden mensen vaak inroosteren in ons eigen juridische spreekuur.

4. IK HEB EEN OFFICIËLE BRIEF ONTVANGEN DIE IK NIET BEGRIJP

Hierbij konden we altijd helpen.

5. KAN IK HET WERELDHUIS GEBRUIKEN ALS POSTADRES?

Ook deze vraag konden we gemakkelijk beantwoorden: veel mensen ontvangen hun post bij ons.

6. IK MOET NAAR TER APEL, HOE DOE IK DAT?

We proberen mensen goed voor te bereiden op hun reis naar Ter Apel en verwijzen hen door naar het Rode Kruis die daarvoor de trein- en buskaartjes regelt.

KAN IK MIJN KLEREN HIER WASSEN?

Dat kan op twee vaste dagen in de week, gelukkig hebben we een wasmachine en een droger – met dank aan de Gemeente Amsterdam!

>> vervolg statistiek op p.10

HOOFDSTUK 1

HET WERELDHUIS VAN DAG TOT DAG

In de winter waren er 500 plekken beschikbaar in de winteropvang in Amsterdam. De nachtopvang was permanent geopend van 1 december t/m 1 april. Dat heeft veel mensen een tijdelijk veilig onderkomen opgeleverd, maar het leidde er ook toe dat een grote groep mensen speciaal voor die opvang naar de stad kwam.

Je zou ze als 'moderne nomaden' kunnen beschouwen: jonge mannen, veelal afkomstig uit Noord-Afrikaanse landen die zonder (veel) juridisch perspectief door Europa zwerven in hun zoektocht naar werk, geld en een plek om te slapen. De individuele verhalen waren vaak hemeltergend: jongens die ver voor hun 18e door het thuisfront weggestuurd waren in de verwachting dat er geld verdiend zou gaan worden in Europa. Vroeg je iemand naar zijn moeder, dan bleven de ogen vaak niet droog, maar dit was het lastige: waar het individu deel van een groep werd, ontstonden er vaak problemen. Met name in januari werden we dat gewaar: vechtpartijen, mensen onder invloed van alcohol en drugs en soms vonden we alarmpinnen van gestolen kleren op de grond. De sfeer werd grimmiger, wat er toe leidde dat LHBTQI+ers, vrouwen en andere wat kwetsbaardere bezoekers minder kwamen en langzamerhand voelden we als team dat ook onze eigen veiligheid soms in het geding was. Dat deed ons besluiten om officiële beveiliging aan de deur in te huren (gefinancierd door de

gemeente Amsterdam) om zo onze huismeesters en onszelf wat te ontlasten. Dat hielp en toen de lente naderde, namen de incidenten gelukkig snel af en verdwenen de 'nomaden' ook weer (goed te zien in de grafiek op p.12). Waar ze nu zijn? We weten het niet. Hopelijk gaat het hen beter...

In maart breidde het team uit en kwamen we weer meer toe aan andere dingen dan primair de veiligheid bewaken. Dit had ook een positief effect op de counselingsgesprekken en het organiseren van activiteiten. Begin april konden we daarmee gelukkig ook afscheid nemen van de (overigens zeer vriendelijke) beveiligers.



VERVOLG STATISTIEK

MAN-VROUW-VERHOUDINGEN IN ONZE BEZOEKERSGROEP



Een stijging in de groep vrouwen ten aanzien van vorig jaar, als gevolg van de vrouwendag en het 'Wereldmoeders!'-project.



HOOFDSTUK 2

HET TEAM

In 2023 namen we afscheid van twee collega's die lang werkzaam waren bij het Wereldhuis. In maart konden we drie nieuwe collega's aan het team toevoegen: Ayobola, Betsy en Catalina.

CATALINA werkte al langer bij ons als vrijwilliger. Zij coördineert nu de LHBTIQ+groep en werkt toegewijd en secuur op de vloer. Ook is zij verantwoordelijk voor ons beleid ongewenst gedrag.

AYOBOLA heeft in haar studie en werk bij het Leger des Heils en door haar connectie met thuisland Nigeria veel kennis van Afrikaanse mensenhandel-netwerken. Die kennis kan ze inzetten in haar counselingsgesprekken en in workshops voor collega's en het Wereldmoeders!-project.

BETSY werkte al geruime tijd in het Wereldhuis Den Haag waardoor ze ruime ervaring heeft met de doelgroep. Ook heeft ze daarmee de banden met dit Wereldhuis kunnen verstevigen. Zo bracht in de zomer van 2023 een delegatie van zo'n 30 Haagse collega's van haar een bezoek aan ons Wereldhuis. Haar kennis van het Arabisch en van de leefwereld van mensen in de knel, geven haar, en daarmee ons, veel nieuwe inzichten. Deze drie vrouwen hebben ons team dus versterkt en verrijkt en we zijn erg blij met hen.

Ook is het team van vrijwilligers in 2023 verstevigd: huismeesters ontvingen vaker trainingen en met de complete staf en alle vrijwilligers hebben we twee keer een uitgebreide gespreksessie gevoerd onder leiding van Niels Krummacher van de Vrijwilligersacademie. Daarin reflecteerden we onder andere op de grimmige winter en die gesprekken hebben bijgedragen aan meer onderling begrip en betere samenwerking.



Catalina, Ayobola en Betsy



v.l.n.r. Catalina, Tineke, Pablo, Geeske, Betsy, Ayabola



HOOFDSTUK 3

EEN NIEUW PROJECT: VROUWENDAG!

De grimmige sfeer in de winter en het signaal dat vrouwen het Wereldhuis minder goed durfden te bezoeken, brachten ons tot een radicaal besluit. Vanaf 2 maart waren er op de donderrdagen voor het eerst alleen vrouwen welkom in het Wereldhuis.

‘Voor het eerst’ klopt trouwens niet helemaal, want in een ver verleden was er ook al een vrouwendag; die hebben we nu dus nieuw leven in geblazen. Juist vrouwen verdienen immers ook een veilige plek in het Wereldhuis. We zorgden voor een lijst met alternatieve plekken waar onze mannelijke bezoekers op de donderrdagen konden eten en informeerden hen over onze beslissing. Tot onze verrassing rekende dat eigenlijk vooral op begrip en afgezien van een enkeling die toch voor de deur staat, verlopen de vrouwendagen vanaf het begin heel gemoedelijk. Er is dan ook een vrouwelijke huismeester en de enige aanwezige mannen, zijn de kok en degenen die het eten uitserveren.

Intussen telt de groep zo’n veertig vrouwen van wie sommigen er iedere week zijn, anderen met enige regelmaat. Het dagprogramma heeft altijd een creatief gedeelte, er is yoga, een warme maaltijd en er zijn groeps gesprekken. Ook gaan we met elkaar op pad: naar Artis bijvoorbeeld, of het Wereldmuseum. Het tochtje met een boot over de zonovergoten grachten vormde voor velen een hoogtepunt. Dat is ook wat de groep zo belangrijk maakt: dat vrouwen zich even niet enkel een ongedocumenteerde hoeven te voelen, maar gewoon iemand die met haar vriendinnen flaneert in Artis en geniet. Er is in de loop van de maanden veel onderlinge verbinding ontstaan waardoor de vrouwengroep met recht een community genoemd kan worden. De Ghanese Lydia² stond bijvoorbeeld haar nieuwe Oegandese vriendin Tina bij de bevalling bij en Natasha hielp Victoria weer met het vinden van een schoonmaakbaantje. Rond het Diaconie-zomerfeest in de tuin ‘bevrouwde’ de groep samen een kraampje vol met zelfgemaakte producten en bij andere grote feesten zoals op Boerderij de Meent en met Kerst, vormt het cateringteam van onze vrouwelijke koks een geoliede machine.

² Namen van onze bezoekers zijn om privacy-redenen gefingeerd.

HOOFDSTUK 4

'WERELDMOEDERS!' BREIDT UIT

In de Elthetokerk in Amsterdam-Oost komen de 'Wereldmoeders!' en hun kinderen sinds 2022 wekelijks bij elkaar voor een gezamenlijke maaltijd, spelletjes, workshops en gesprekken.

Voor een aantal moeders-in-de-dop die tegelijkertijd zwanger waren, werd er dit jaar een heuse babyshower georganiseerd, en verder onder meer bezoeken aan parken, bibliotheken en een cursus EHBO-bij-kinderen. In 2023 groeide de groep, terwijl er ook vrouwen vertrokken, bijvoorbeeld omdat ze in asielprocedure gingen of papieren kregen. Halverwege het jaar bestond de groep al uit 20 moeders plus de daarbij horende kinderen, waardoor de ruimte op sommige dinsdagen simpelweg te klein werd. Om die reden verkenden we de mogelijkheid een tweede locatie te openen en dat lukte in september, in de Weteringkerk in Amsterdam-Zuid.

Nu zijn er dus twee, met elkaar verbonden groepen die soms, bijvoorbeeld rond Sinterklaas met z'n allen bij elkaar komen.

Voor deze vrouwen geldt hetzelfde als voor die in de vrouwengroep: ze ondersteunen elkaar, er ontstaan vriendschappen en ook hier is intussen sprake van een sterke 'community'. (Waarbij er enige overlap is met de vrouwengroep in het Wereldhuis.) In november kon een groot deel van de groep dankzij de stichting 'Reis met je hart' een weekend in een vakantiehuis in Wijk aan Zee verblijven. Daar zaten we met z'n allen: benen op tafel, pot thee, bak chips, terwijl de kinderen met elkaar in de duinen speelden. Het idee even te mogen ontsnappen aan de stress van alle dag, de zee te zien (voor sommigen was dat voor het eerst) en samen plezier te maken, had op iedereen een zeer heilzaam effect.



HOOFDSTUK 5

ALLE KLEUREN VAN DE REGENBOOG: ONZE LHBTIQ+-GROEP

Mensen met een LHBTIQ+-achtergrond kunnen gelukkig al jaren in het Wereldhuis terecht voor hulp en ontmoeting met elkaar. Voorheen onder de noemer 'Open Closet', maar tegenwoordig heet het project: 'Phoenix.'

De leden van de groep hebben in 2023 hard gewerkt aan hun verzelfstandiging en zijn heel democratisch en horizontaal zijn georganiseerd. Daar horen tweejaarlijkse verkiezingen bij en een bestuur dat in zijn geheel bestaat uit mensen uit de doelgroep, zonder papieren dus. Op deze manier ontstaat er een laagdrempelige gemeenschap waarin mensen relevante informatie met elkaar kunnen uitwisselen en gezellige momenten kunnen delen.

Naast de gebruikelijke bijeenkomsten op vrijdag, worden er met vrijwilligers sinds de zomer zogenaamde 'Queer Wednesdays' georganiseerd waarbij informatie en plezier de twee belangrijkste uitgangspunten vormen. In de workshops in het najaar kwamen onderwerpen als 'seksuele gezondheid' en 'juridische adviezen' ter sprake en daarnaast creatieve activiteiten zoals portretschilderen en poëzie. Deze workshops zijn een groot succes en niet alleen bedoeld voor ongedocumenteerde LHBTIQ+-ers, maar ook voor bondgenoten, om zo stevigere verbindingen tussen mensen en daarmee een groter vangnet te creëren.

Ook is er een anonieme steungroep opgericht voor LHBTIQ+-ers die Hiv-positief zijn. Deze groep heeft te kampen met een meerledige kwetsbaarheid en daarom is steun zeer nodig. Het voornemen is om in januari 2024 de eerste bijeenkomst voor deze groep te organiseren.





HOOFDSTUK 6

AMBASSADEURS DELEN HUN VERHAAL

Het Building Bridgesproject, bedoeld om verbindingen te leggen tussen ongedocumenteerde en 'gedocumenteerde' mensen, is in de afrondende fase beland. Maar daarmee zijn we niet gestopt met het bouwen van bruggen.

Juist omdat die bijdragen aan onderling begrip en draagvlak. Een voorbeeld daarvan zijn de vrouwen-cirkels waar Tineke in 2023 met Sigrid Boelens mee begonnen is. Daarin worden vrouwen met en zonder papieren aan elkaar gekoppeld met als doel: laagdrempelige ontmoeting en uitwisseling. Er zijn al twee gezamenlijke maaltijden geweest in het Wereldhuis die een groot succes waren. Alle deelnemers gaven aan dat de ontmoeting hen verrijkt heeft en dit zullen we dan ook zeker een vervolg geven in 2024.

Ook zijn er een aantal mensen in het Wereldhuis getraind als 'ambassadeur'; zij kunnen hun verhaal goed vertellen aan externe groepen en het is opvallend hoe groot de impact daarvan is op de toehoorders. Een veelgehoorde reactie is dan ook: 'dit wist ik helemaal niet!' Uitwisseling is dus één doel, maar ook willen we in de samenleving de kennis over ongedocumenteerde mensen vergroten en daarmee (hopelijk) vooroordelen uit de weg helpen.

Een van die ambassadeurs is Mussa, hij werd kort voor Kerst geïnterviewd voor een boekenprogramma van de VPRO bedoeld voor twintigers en dertigers. Het verhaal van deze leeftijdsgenoot maakte diepe indruk op de kijkers.

Ook Kadija, afkomstig uit Burkina Faso werd in de zomer van 2023 geïnterviewd en gefotografeerd door de wereldberoemde kunstenares Raquel van Haver die, in het kader van 750 jaar Amsterdam in 2025 een aantal portretten van stadsbewoners maakt. Zij en een aantal andere Wereldhuisbezoekers zullen tegen die tijd op haar schilderijen te bewonderen zijn.



HOOFDSTUK 7

NOG EEN NIEUW PROJECT: WERELDHUIS SENIORS

In de zomer van 2023 vond er op de Dam een demonstratie plaats om te pleiten voor betere behandeling van ongedocumenteerden. In het Wereldhuis maakten we spandoeken en protestborden. Twee oudere bezoekers schreven samen op een stuk karton: 'Pardon for older migrants'. Dat zette ons aan het denken.

Steeds vaker zien we in het Wereldhuis oudere mensen en hun ouderdom gaat gepaard met meervoudige problematiek: door lichamelijke gebreken kunnen ze immers minder goed werken, met als gevolg: minder inkomsten en daarmee soms de dreiging van dakloosheid. Ook signaleerden we eenzaamheid onder deze mensen, het gevoel 'een last' te zijn, terwijl ze, in hun land van herkomst vaak juist gerespecteerd worden om hun ouderdom.

Om die reden werd in het najaar een nieuwe groep gestart: Wereldhuis Seniors, bedoeld voor ongedocumenteerde mensen boven de 55 jaar. (Dat klinkt nog best jong, maar van een ongedocumenteerd leven, zeker op straat, word je sneller ziek en oud.)

Samen met Frederiek de Vlaming van de Regenboog leidt Geeske de tweemaandelijks gesprekken met mensen uit deze doelgroep.

Bij de eerste bijeenkomst schoven zo'n 8 mensen aan, intussen zijn het er vaak meer dan 20. Ook hier was al snel sprake van een soort gemeenschap: in een gesprek over stress wisselden de deelnemers bijvoorbeeld tips met elkaar uit. Op andere dagen in de week zien we hen ook vaker in het Wereldhuis - ze zijn veel meer aangehaakt.

Gunstige ontwikkeling is dat deze groep in de media meer aandacht krijgt, en ook hulporganisaties meer voor ouderen willen doen. Dankzij bijvoorbeeld NGO Human Aid Now, konden we in de winter een aantal wensen vervullen, zoals wandelstokken, goede schoenen en warme jassen. Het weegt niet op tegen de grote wensen (een huis, een pensioen en papieren), maar we moeten ergens beginnen. Tenslotte is het goed te vermelden dat er een aantal buddy's (ook 55+) aan boord zijn gekomen die deze senioren bijvoorbeeld ondersteunen bij een bezoek aan het ziekenhuis. Ook hier ontstaan zo kleine bruggetjes.



HOOFDSTUK 8

HET EFFECT VAN WERKEN MET SUBGROEPEN

Het Wereldhuis in 2023 kenmerkte zich door een groeiende focus op subgroepen binnen de doelgroep van ongedocumenteerden. Dat heeft natuurlijk oorzaken en gevolgen.

Intussen zijn er al vier verschillende subgroepen met ieder een unieke dynamiek. Dit heeft als voordeel dat mensen in een setting van gelijkgestemden hun verhaal kunnen vertellen en elkaar tot steun (en vriend!) kunnen zijn. Wij kunnen als team ook meer op maat gemaakte activiteiten aanbieden: zo hebben vrouwen baat bij zelfverdediging en worden zij vrolijk van een workshop nail styling, terwijl ouderen liever een potje domino spelen of verhalen uitwisselen over vroeger. We juichen deze ontwikkeling toe en zullen deze in 2024 continueren.

Wel zijn er twee aandachtspunten, want door deze nieuwe 'gemeenschapjes', waarin mensen meer veiligheid ervaren om hun problemen te delen groeit ook de druk op ons team van counselors. We denken na over gerichtere doorverwijzing en structurelere samenwerking met zusterorganisaties zoals de al eerder genoemde Regenbooggroep en partners die deze specifieke inzet mede financieel kunnen ondersteunen. Een ander aandachtspunt is dat het grootste deel van de Wereldhuis-bezoekers, namelijk die van de jonge heteroseksuele mannen, (nog) geen eigen groep, en daarmee ook geen eigen activiteiten heeft. Misschien hoeft ook niet iedereen in een eigen hokje, maar het voornemen is wel om in 2024 juist deze groep ook wat meer gerichte activiteiten aan te bieden.





HOOFDSTUK 9

GEDRAGEN DOOR EN BIJDAGEND AAN EEN GROTER NETWERK

Het Wereldhuis is een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam, maar daarbij is de steun van fondsen, kerken en individuele donateurs onmisbaar. Met speciale vermelding van onze Wereldhuisvrienden.

Soms komen er uit die groep vrienden (het zijn er ongeveer 60) ontroerende berichtjes: iemand wil een nieuwe naaimachine voor een van onze bezoekers kopen, een ander stuurt een doos vol (hart)verwarmende thermokleding of mailt een suggestie: wisten jullie wel dat je gratis met jullie mensen naar het Wereldmuseum kunnen? Al die grote en kleine gestes helpen ons enorm om het werk dat we doen, voort te zetten. Dank dus daarvoor; we voelen ons gedragen! Organisaties als het Rode Kruis bezoeken ons wekelijks om supermarkt-vouchers uit te delen, we kunnen een beroep doen op Human Aid Now en iedere dinsdag is er een vertegenwoordiger van Fairwork bij ons aanwezig die mensen helpt met vragen over werk.

Daarnaast proberen we ook zelf bij te dragen. Het Wereldhuis is bijvoorbeeld maandelijks aanwezig bij het Gelagkameroverleg en legt daar signalen over actuele noodsituaties neer of ontwikkelingen die ons zorgen baren. Andere organisaties binnen dat overleg denken vervolgens mee over mogelijke oplossingen. Ook vormen we samen met ASKV, Kruispost, het Rode Kruis en De Regenboog Groep de voorbereidingsgroep die het Breedstedelijk Overleg Ongedocumenteerden organiseert. In 2023 vonden er in dat kader twee grote bijeenkomsten plaats rond de thema's 'toegang tot zorg' en 'toegang tot onderwijs.' Die bijeenkomsten werken informerend, maar versterken ook - en dat is misschien nog wel belangrijker - het onderlinge netwerk.

HOOFDSTUK 10

TENSLOTTE: EEN VENSTER OP DE TOEKOMST...



‘Word ik nu uitgezet?’ Dat vroeg één van onze vrouwen op de ochtend na de verkiezingen. We hadden kranten op tafel gelegd, om alles zo goed mogelijk uit te leggen, maar op haar vraag hadden we niet zomaar een geruststellend antwoord.

Op het moment van schrijven is het ook nog helemaal niet duidelijk wat de precieze impact van de winst van rechtse partijen gaat worden op onze doelgroep. Maar het is evident dat dingen zullen veranderen. Een vraag is bijvoorbeeld of de LVV in 2025 nog bestaat in de huidige vorm.. En zo niet, wat er dan met alle bewoners daarvan gebeurt.

Toen ik die vraag aan iemand van de gemeente stelde, antwoordde zij: ‘misschien kan het Wereldhuis dan wat meer doen.’ Dat is maar de vraag. En juist daarom willen we in mei 2024 een Ronde Tafel organiseren om met een aantal geestverwanten mogelijke scenario’s te verkennen en te onderzoeken hoe we onze positie in een onzeker veld kunnen versterken. En verder gaan we gewoon door met waar we goed in zijn: een veilig en gastvrij bootje vormen voor mensen die stormen hebben getrotseerd, die het verdienen waardig behandeld te worden en die dan, misschien volgend jaar, als je hen vraagt: ‘hoe was 2024?’ hopelijk kunnen antwoorden: ‘Het was een jaar met veel lichtpuntjes.’





ORGANISATIE EN DONATEURS

MEDEWERKERS

| | |
|---------------------------|---|
| Algemeen coördinator: | Geeske Hovingh |
| Vrijwilligerscoördinator: | Tineke den Hertog |
| Counselor/ICT/logistiek: | Pablo Eppelin |
| Counselors: | Betsy Schouten Catalina Raitzin Ayabola Adebisi |

DONATEURS EN PARTNERS

Het werk van het Wereldhuis (inclusief het project Wereldmoeders!) werd in 2023 mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van:

Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente
Diaconie Waalse hervormde gemeente
Adessium Foundation
Porticus
Kansfonds
Stichting Dioraphte
Stichting FairWork
Haëlla Stichting
Leeuwensteinstichting
Stichting in het Veldwerk
Kerk in Actie
Stichting RCOAK
Stichting Het R.C. Maagdenhuis
Fred Foundation
Rode Kruis
Human Aid Now
Gemeente Amsterdam

CONTACT

Voor nadere informatie over het Wereldhuis

Geeske Hovingh, coördinator

g.hovingh@diaconie.org

06-13933302

Wereldhuis

Nieuwe Herengracht 18 sous

1018 DP Amsterdam

www.wereldhuis.org

Protestantse Diaconie Amsterdam

Nieuwe Herengracht 18

1018 DP Amsterdam

www.diaconie.org

wereldhuis



**PROTESTANTSE
DIACONIE**